

Vraag het aan Morya



Je kan het aan

“Wanneer je in je eigen leven staat, wanneer je naar je eigen leven durft te kijken, zal je ondanks de moeilijkheden ineens het geluk voelen. Dan weet je: ‘ik ga erdoor, ik kan het aan.’

Moeilijkheden beproeven de mens en tonen wie hij werkelijk is. Jij als mens weet wat je kan, want het is door de moeilijkheden dat je staande leert te blijven en dat je jezelf leert te overwinnen.

Want wanneer je in je kracht staat, wanneer het goed gaat, kan het zijn dat je jezelf daarin niet leert kennen. Je denkt dan dat de mooie dingen van het leven zo zijn omdat jij daarvoor zorgt. Maar dikwijls is het zo dat ze je gegeven worden.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 5: ‘De mens is groter dan welke tegenstelling ook’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 222

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


